



Woensdag 11 december 2024 om 20.00 uur

Cultuurzaal Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek

“Van ver gekomen: mijn terugkeer naar de kerk”

KRISTIEN HEMMERECHTS

Kristien Hemmerechts (° 1955) wordt in haar werk gedreven door een grote nieuwsgierigheid naar het waarom van menselijk handelen. Nu eens langs de weg van fictie, dan weer via non-fictie probeert zij te begrijpen waarom mensen doen wat ze doen. Ze vindt het ook erg prettig en leerrijk om andere mensen te begeleiden bij hun schrijfproces en bij hun zoektocht naar wat ze willen vertellen en vooral hoe.

Mevrouw Hemmerechts probeert zo levendig mogelijk te vertellen over haar werk. Ze baseert haar lezingen graag op haar non-fictieboeken zoals ‘Hubertina’ (De Geus, 2022), en ‘Het verdriet van Vlaanderen (De Geus, 2019), maar ook het sterk autobiografische ‘Er gebeurde dit, er gebeurde dat’ (De Geus, 2016). In dit boek vertelt ze onder andere over borstkanker en de dood van haar echtgenoot, de betreurde dichter Herman De Coninck.

In de mate van het mogelijke gaat Kristien in gesprek met het publiek en probeert ze hun verhalen en ervaringen erbij te betrekken. Ook kan ze getuigen over haar ervaringen als actief lid van de katholieke lekgemeenschap Sint-Egidius te Antwerpen.

Er ging een kleine schokgolf door literair Vlaanderen toen Kristof Vekeman en Kristien Hemmerechts op ongeveer hetzelfde moment een boek uitbrachten, waarin ze getuigen over hun bekering – Kristien noemt het een “overgave aan wat mij overstijgt” – tot het katholieke geloof. Twee schrijvers met een grote mond die verpoet zijn tot brave gelovigen ...

Hoe is het in godsnaam zover kunnen komen ? Of getuigt deze vraag verkeerdelijk van een vooringenomen negatief uitgangspunt? Aan U om het te ontdekken, de gedachten zijn vrij ...